

Dag 98, vrijdag 29 juni 2018. Helaas heeft gisteren de jicht toegeslagen, waardoor ik vandaag een rustdag moet nemen. Wel weer een hoop bekende gezichten gezien vandaag. Vanmorgen koffie gedronken met Arnt en twee Nederlandse fietsers uit Breda ontmoet, Thea en Henk uit Tuinzigt. En een bus vol Nederlanders die op reis zijn hier en vandaag doorgaan naar Santiago de Compostella. 2 uurtjes met de bus... wij nog ongeveer 9 dagen! Dan zie ik Mede uit Denemarken, niet meer gezien sinds Larrasoña. Blij haar weer te zien, we drinken wat en dan gaat ze verder naar een van de volgende dorpen op de route.. Ik blijf hier in Astorga en ga naar een Albergue vlak bij de kathedraal. Daar zie ik Beverly weer en ook Paul uit Engeland. Ik blijf tot etenstijd op bed liggen. Kijken met wie het vanavond dineren wordt. Hopelijk kan ik morgen weer verder. Ook dat is de Camino.

