

Dag 97, donderdag 28 juni 2018. Het landschap verandert langzaam vanaf León, van vlak naar gloeiend en de komende dagen wordt het heuvelachtig en gaan we richting de bergen op 1500m, net iets hoger dan de klim over de Pyreneeën. De route naar Astorga begint vlak, met een paar dorpjes onderweg en dan de heuvels in om uiteindelijk naar Astorga af te dalen. Het is mooi weer, maar midden op de dag komen er een paar druppels uit de hemel vallen. Het grootste deel alleen gelopen en een stukje met Line uit Denemarken die in León is begonnen, en met Diana uit Australië. Ook weer een verhaal tegengekomen vandaag, Teresa met haar hond Tini, die zelf ook wat bagage op de rug heeft. Erg mooi om te zien. En onderweg een egel tegengekomen die ik heb geholpen met oversteken. Leek me wel zo veilig om hem aan de kant van de weg neer te zetten, en even later razen er een paar auto's voorbij. Wat, als... De laatste paar kilometers krijg ik wat pijn aan mijn linkervoet, en als ik uiteindelijk in de Albergue Municipal lig komt de voet tot rust, maar blijft pijnlijk. Het lopen naar de douche gaat moeizaam en ik denk dat ik morgen nog een rustdag ga inlassen. Rust voor mijn voet en nog weinig gezien van Astorga vandaag. Een plaats waar Gaudi in zijn jonge jaren actief is geweest, genoeg te ontdekken dus. Daar was het trouwens ook geen weer voor vanmiddag, want als ik de kamer ben de Albergue binnenkom begint het te onweren, hozen en hagelen, dat je niks anders kunt doen dan binnenblijven. En de regen houdt de hele avond aan... Hopelijk is het morgen wel weer droog. Laat ik direct ook meteen verslag 96 doen, en dan morgen de rest bijwerken? Daar lijkt het wel op. Blijkbaar moet ik het rustig aan doen, the Camino provides and listen to your Camino! Time for a rest and new people...

