

Dag 96, woensdag 27 juni 2018. Als ik vanaf de Albergue richting centrum loop kom ik Teresa uit Engeland tegen. Het is nog geen half acht, dan gaat er een koffientje open, dus we lopen wat rond en zitten om iets over half acht aan de koffie. Ik heb me voorgenomen om de kathedraal te gaan bekijken, maar ben nog wat onrustig. Teresa is zo relaxed dat ik na de koffie en ons gesprek mijn rust heb teruggekregen. Vervolgens kom ik Sean, Lyria en Carmen tegen en neem daarmee nog een Zumo de naraña. Om half tien gaat de kathedraal open. Een schitterend bouwwerk met fantastische glasinlood ramen. Je krijgt een afspeelunit mee zodat je de hele geschiedenis kunt beluisteren in je eigen taal tijdens het bezoek. Door de koffie met Carmen heb ik het geduld en de tijd om alles te bekijken en beluisteren. Daarna nog een kijkje in een andere kerk en ik word door Caz geattendeerd op het gebouw van de tempeliers. Fascinerend om daarbinnen een kijkje te nemen. Uiteindelijk loop ik rond 11:30 uur León uit en ga richting Astorga, maar weet nog niet via welke route en waar ik zal overnachten. Ik kies voor de alternatieve route die niet langs de autoweg loopt, maar binnendoor gaat. In Mazarife vind ik het mooi geweest voor vandaag en ga naar Albergue Tio Pepe. Daar zien we met alle pelgrims hoe Duitsland door Korea wordt uitgeschakeld op het WK en eten het Peregrino-menu. Daarna tijd voor de borrel waarbij er ook nog wat anders rondgaat (thx Caz). Het verslag afmaken wordt morgen denk ik...

