

Dag 93, zondag 24 juni 2018. Inmiddels ben ik 3 maanden onderweg, 24 maart zat ik nog in Uithuizen, en nu vlak voor León in Spanje. De dag begint rustig en ik ben om 07:00 uur op weg. Kort na de start ontmoet ik Patrick die vanuit Strasbourg is vertrokken en vandaag precies 100 dagen onderweg is. Een felicitatie waard en leuk dat zijn vrouw deze week in Burgos n León is voor een korte vakantie. Ze wandelt niet mee maar wacht op hem in de verschillende plaatsen. Tot Sahagun loop ik met verschillende mensen. Cathrina en Chantelle uit Nieuw-Zeeland, Ying uit Taiwan en ik kom Adsum uit Brazilië een paar keer tegen. Op een terras in Sahagun kom ik vervolgens onze 4 Nederlandse fietsers weer tegen en later in het dorp weer Patrick, nu met zijn vrouw Carine. De middag loop ik alleen en moet me door een kudde geiten wurmen die in tegengestelde richting op de Camino loopt. Daarna door tot El Burgo Ranero, naar Albergue La Laguna, waar ik bij binnenkomst Paul (ENG) en Nora (HUN) herken. Als ik op een van de ligbedden lig te relaxen wordt ik in het Nederlands aangesproken. Wat leuk! Joke uit Haarlem die vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port de Camino naar in ieder geval Santiago de Compostella wandelt. Ze heeft 2 koude biertjes! Het begin van een leuk gesprek is daar. Zullen we samen koken en eten? Er is een keuken in de Albergue, en supermarkt in de buurt. Ok, en na de biertjes met chips gaan we inkopen doen. Het worden aardappelen, met spinazie en zalm. En ik neem nog wat mee voor het ontbijt, en wijn voor bij het eten natuurlijk... We koken samen, en het eten is lekker en het is gezellig. Weer één van die mooie Camino ontmoetingen! Dank je wel en Weltrusten Joke! Ik ga nog even douchen en mijn blog updaten terwijl de zon langzaam ondergaat...

