

Dag 88, dinsdag 19 juni 2018. Vandaag is het de laatste dag voor Mathilde en Chloe. Vanavond pakken zij de bus naar huis in Burgos. Om daar te komen gaan we voor hen een nieuw record lopen, 40 kilometer op één dag. Vroeg op en in de wolken de lange weg van Villafranca Montes de Oca naar San Juan de Ortega 12,6 kilometer zonder Albergue of dorp. Langs het monument van de burgeroorlog op de top en dan begint het op te klaren. De rest van de dag schijnt de zon en we hebben zoals gewoonlijk weer veel lol onderweg. Via Atapuerca lopen we richting Burgos, en we zien de stad op de heuvels in de verte liggen. Nog 18 km te gaan en via een lange weg met veel industrie bereiken we Burgos rond een uur of vier. We drinken er nog ééntje, een selfie en dan is het tijd om afscheid te nemen. De vorige dag heb ik ze voor de grap de Amstelreclame laten zijn van het afscheid bij de trein, waarna de man van huilend omslaat in lachend het café inlopen en een biertje drinkt met zijn vrienden. Een soort van voorspelling voor het komende afscheid. De tranen rollen en als we weglopen en omdraaien en zwaaien loop ik snel richting een café, zoals in de reclame. We lachen nog een keertje, zaaien en dan gaat de Camino verder. Bedankt Mathilde en Chloe voor een fantastisch week! George en ik lopen door richting het centrum en checken in bij de Albergue Municipal. Een gebouw met 6 verdiepingen, maar gelukkig er er een lift. Ik kom bij mijn bed en wie zijn mijn burens? Graham en Anne, waar ik al diverse malen voor het laatst afscheid van genomen heb. Maar logisch dat we elkaar nog een keertje treffen, want we moeten nog onze gegevens uitwisselen, wat we ook meteen doen. Na de douche ga ik de stad in. George ligt lekker te slapen, dus ik It hem. Misschien kom ik hem straks nog tegen. De kathedraal van Burgos is van buiten indrukwekkend en via de ingang voor pelgrims kan ik hem ook even van binnen bekijken. Daarna maak ik een rondje door de stad. Daar kom ik Benedict uit Duitsland tegen. We praten op een bankje en hij heeft afgesproken met een paar vrienden om zo te gaan eten. Hij vraagt of ik mee ga, en dat lijkt me een goed idee. Langzaam komt het gezelschap samen, Maria uit Rusland, Shy uit Israël, Christophe uit Frankrijk en Giovanni uit Italië, mijn naamgenoot! We gaan eerst wat drinken en daarna naar een tapasrestaurant. Wordt morgen vervolgd.

