

Dag 78, zaterdag 9 juni 2018. Het laatste deel van mijn Camino is begonnen Van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostella , ongeveer 800 km nog te gaan. En afscheid nemen van Frankrijk, morgen ga ik de laatste landgrens over. Vanmorgen rustig opgestaan, de La Poste is toch pas om 9:00 uur open. Alle spullen die terug kunnen verzameld in een plastic zak, en nog even nieuwe doppen voor mijn Nordic Walking stokken gekocht. En ze hebben hier Wifi, dus zoveel mogelijk uploaden naar de server. Dan komt het uur van de waarheid. Ik loop naar de Accueil van het Santiago genootschap en weeg de plastic zak... 4,5 kilogram gaat nu terug naar Nederland en ik ga met ongeveer 11 kilogram verder. De rugzak voel ik bijna niet meer! En dan de klim naar Orisson , die valt mee en rond de middag ben ik boven. Voor de meesten is dit dag 1 van de Camino. Dan is na 8 kilometer klimmen dit een welkome rustplaats. Ik zou door kunnen lopen, maar besluit dit niet te doen. Rust vanmiddag en dan morgen door naar Roncesvalles. Rose was me al voor vanmorgen en zij is wel doorgegaan. Laurent zit nu 1 dag achter me, en Louise 2 dagen denk ik. De rest van de bekende pelgrims is of naar huis, of doet de route del Norte. Tijd voor nieuwe vrienden op de route des Frances!

