

Dag 73, maandag 4 juni 2018. Ontbijt om 06:45 uur in huize Arnaudin, op zijn Frans, confiture et pain. Daarna vroeg op pad en het eerste stuk gaat langs de snelweg. Dat wordt de Spotify playlist luisteren, waar ik nog regelmatig nummers aan toevoeg. De laatste is alweer vanwege de boot bij Blaye, Drs. P. met de veerpont. Na ongeveer 12 kilometer en de eerste stop buigt de weg af van de snelweg, en ga ik weer de Franse binnenlanden in. Dan zie ik een boodschap geschreven in het zand van Alain & Eric, en een stukje verderop ook een van Geneviève en Bernard. Rond de middag heb ik er all 20 km opzitten en lunch langs de kant. Het is bewolkt met af en toe zon, prima wandelweer. Na de lunch, in het eerstvolgende dorp kom ik Laurent tegen. Hij zou eigenlijk vanaf hier slapen, maar het is nog zo vroeg dat hij gaat doorlopen tot Lesperon, nog zo'n 11 kilometer verder. Ik ga alvast die kant op, en één straat verder komen Geneviève en Bernard net de hoek om. We nemen voor de laatste keer afscheid, want zij lopen nog 2 dagen tot Dax en gaan dan weer naar huis. Au Revoir et Bon Voyage! En dan net als ik het dorp uitloop begint het te plenzen. De poncho om en een kleine 3 uur later kom ik in Lesperon aan, als het net ophoudt met regenen. Achter mij zie ik Laurent lopen en er komen twee fietsers aan. Een Nederlands stel, Pauline en Loek, uit Alphen a/d Rijn en gestart in Breda. We lopen samen richting Marie om onze Credential te laten afstempelen. Pauline en Loek fietsen tot Saint-Jean-Pied-de-Port en gaan volgend jaar het laatste stuk tot Compostella wandelen. Ze slapen iets verderop, Buen Camino of Bon Courage! Laurent is ook aangekomen en samen lopen we naar de halte de pèlerins. Een huisje met beneden een woonkeukentje en douche/toilet, en boven 4 bedden. En dat voor Euro 6,00 p.p. Ik ga douchen, en als ik bijna klaar ben hoor ik al een bekende stem. Het is Rose die inmiddels ook is gearriveerd. Zij heeft vandaag de korte route genomen en de hele tijd langs de snelweg gelopen en dan op het laatst afbuigen tot in het dorp. Laurent en ik eten in de halte, Rose gaat vanavond in het restaurant in het dorp eten. En als ik de kaart erbij pak om de komende dagen te plannen blijkt dat ik over 4 dagen al in Saint-Jean-Pied-de-Port ben! En over 5 dagen in Spanje! Wow, de Pyreneeën komen eraan! Ik loop een rondje door het dorp en kijk hoe laat de super en Boulangerie morgen open gaan. Als ik terugkom is het etenstijd en na het eten ga ik alvast op bed liggen en de blog verder updaten, en ook Rose is weer terug, als ik buiten Nederlands hoor praten. Het zijn Pauline en Loek die komen kijken hoe zo'n halte des pèlerins eruit ziet. Ze komen even binnen en we wisselen ervaringen uit over het wandelen, fietsen en de overnachtingsadressen. Lekker om weer even Nederlands te praten en niet in het Frans, Spaans of Engels. Daarna ga ik ook naar boven en zoek mijn bedje op. Weltusten

