

Dag 7, vrijdag 30 maart 2018. Maar meteen met de deur in huis vallen: het gaat niet denderend net mijn rechter enkel. Had ik tijdens de Kennedymars en Dodentocht ook al last van na een tijdje. Vanmorgen was ie behoorlijk dik, maar vandaag gelukkig wel tot Genne (boven Zwolle) gekomen. Morgen maar kijken hoe ie zich houdt. Vanmorgen dreigde de regen nog, maar in de loop van de dag klaarde het op en de hele middag in de zon gelopen. In Hasselt bij café de Zon een stempel (eindelijk weer eentje) gehaald en een biertje gedronken. Daarna door naar Genne, waar wederom een VodF adres is gevonden, en er wordt daar voor me gekookt! Het vrienden op de fiets lidmaatschap is echt een aanrader! Euro 19,00 voor een overnachting, inclusief ontbijt, en een vrijblijvend avondmaal maal kost Euro 9,00. Via een app voer je de plaatsnaam in, en je hebt zo genoeg keuze uit adressen op de route (bedankt Karin voor dit kadootje!). En bedankt Ursula en Rick voor de heerlijke sauna-avond gisteren. En weer een mooi woord geleerd: "Trail Magic". Vind ik mooier klinken dan Camino Energie, dus die ga ik voortaan gebruiken. En er is tot nu toe heel wat Trail Magic geweest. Nu nog hopen op een enkel-herstel Magic moment. Trouwens vandaag wel het pad Uithuizen- Hasselt voltooid en over de 200 km grens gegaan! Tot morgen!

