

Dag 69, donderdag 31 mei 2018. Vanmorgen ontbijten met 10 pelgrims aan tafel, en de meesten zijn bekenden inmiddels. Daarna neem ik afscheid van Louise die slecht geslapen heeft en nog wat wil inhalen. Inpakken, buiten nog een paar foto's en dan op weg. Ik neem de tram (lijn C) richting Blanquefort en begin waar we gisteren zijn gestopt, op het kerkplein. Het voelt goed om iedere kilometer te lopen en niets over te slaan, en ook wel wee lekker om even op mezelf te zijn. In Le Bouscat zie ik een bordje met Refuge Pèlerins en daar zie ik het bordje Rue Blanqui, maar dat is niet de straat waar wij gisteren waren. Problem solved. Door naar Bordeaux waar ik bij het fontein op een bankje lunch. As ik daarna doorloop richting Theatre, hoor ik mijn naam. Het is Louise die net op een terrasje ook heeft geluncht. We lopen samen nog een stukje door Bordeaux, nog één koffie en dan ga ik verder richting Gradignan, via de basiliek Saint Michel, waar een aparte St. Jacques kapel is ingericht en ik een extra stempel scoor. In Gradignan loop ik door de hoofdstraat als er twee oude bekenden mij tegemoet komen. Het zijn Djezus en Maëva die inkopen gaan doen. Tot straks bij de halte des pèlerins, waar Ivana ook is. Dan komt Bernard langs op de fiets die ook net inkopen gedaan heeft. De halte des pèlerins is een schitterend oud gebouw, het lijkt wel een kasteeltje. Buiten zijn Jean-Paul en Patricia foto's aan het maken (zij waren vannacht ook in Bordeaux). En binnen zitten Bernard en Geneviève, die ook bij Christian en Carmen waren in Lamarque. Ik schijf me in en loop naar de slaapruijnte, en daar zit Rose, die ik in Mirambeau even gezien heb. Kortom, we zitten met 10 pelgrims in een huis en het zijn allemaal bekenden. In het gastenboek zie ik tenslotte ook nog dat Jean-Marc, Françoise en Laurent hier gisteren waren, en lopen dus 1 dag voor ons. Bijzonder dat er nu al een soort peleton van bekenden ontstaat. Dit had ik eigenlijk pas in Spanje verwacht. Iedereen maakt in de keuken vanavond zijn eigen eten klaar en het is gezellig aan de grote tafel. De Magic van de Chemin blijft toch wel het onderwerp van gesprek. De meesten maken dagelijks wel 'toevalligheden' mee. Leuk om de verhalen van anderen hierover te horen. Nog wat praktische dingen: vandaag zonder Nordic Walking stokken gelopen, de enkel is weer OK, en er is hier een wasmachine plus droger, dus ik ga richting Saint-Jean-Pied-de-Port met schone kleren! Bon Soir, en morgen en masse naar Le Barp, ongeveer 26 kilometer verderop.

