

Dag 67, dinsdag 29 mei 2018. Vanmorgen om 07:00 uur ontbijt met Louise en om 08:00 uur vertrokken richting Lamarque, waar weer een gite de pèlerins op ons wacht. Dit keer letten we goed op de routeaanwijzingen zodat we niet verkeerd lopen. In Etauliers de eerste stop, inkopen doen bij de supermarkt, en daarna een cappuccino bij de lokale bar/tabac/press. Vanaf Etauliers, waar ik vorig jaar onze Belgische pelgrim Johan heb afgezet na een lift vanuit Mirambeau, is het één lange rechte weg richting Blaye over en redelijk nieuw fietspad. Het fietspad ligt op de plaats waar vroeger een spoorlijn liep, en langs het pad komen we onderweg de verschillende stations tegen die zijn omgebouwd tot huis, kindercrèche of winkel. En dan komen we lopend door de wijnvelden aan in Blaye, waar we met de boot de Gironde gaan oversteken. We hebben nog 2 uur voordat de boot vertrekt en nemen een biertje op een terras tegenover de citadel. Daarna naar de boot waar ik een beetje het waddeneilandgevoel krijg. Auto's staan in een paar rijen opgesteld om de boot op te rijden en fietsers en voetgangers wachten voor de opvang naar de boot. Ik loop nog even terug naar de citadel om bij de VVV een stempel van Blaye te halen. Als ik terugkom ligt de boot aan de steiger en niet veel later gaat de hoorn van de boot. Het teken dat we aan boord mogen. Op de boot een kaartje kopen en dan het dek op om buiten te genieten van de oversteek die ongeveer 20 minuten duurt. Ik moet denken aan het lied van Drs. P, maar gelukkig is deze boot niet vol (vanavond aan de Spotify lijst toevoegen). Aan de andere kant van de Gironde is het nog 2,5 km en dan komen we in een alleraardigst dorpje Lamarque, met een kerkje, verschillende chateaux, winkeltjes en verkooppunten van wijn en cognac. We komen bij de gite aan en de gastheer en vrouw van vandaag, Carmen en Christian zijn een heerlijk stel, gastvrij, met humor en het diner, waar ook nog 2 andere pelgrims, Laurent en Genevienne (die vandaag 37 jaar getrouwd zijn) aanschuiven is dan ook erg gezellig. Op mijn placemat staat "Holland" met foto's van molens en tulpen en tussen de fromages ligt en stuk Leerdammer. Na het eten nog even de blog updaten en dan slapen want morgen staat een wat langere etappe op het programma tot net voor Bordeaux. Weltrusten!

