

Dag 66, maandag 28 mei 2018. Gisterenavond was Louise uit Quebec ook bij de halte des pèlerins aangekomen. Ik was haar naam al tegengekomen in het boek bij Sophie en Jean-Philippe, en we waren elkaar even tegengekomen in Melle. Louise heeft Arnica voor me in crème vorm en als homeopathie pilletjes. Beiden gebruikt en het voel me vanmorgen al een stuk beter. Na het ontbijt besloten om vandaag samen te gaan lopen. Louise heeft een rustig tempo en wil vandaag zo'n 20 kilometer lopen. Mooi om mee te lopen en kijken hoe het gaat. Na het lekkere ontbijt met Père Jean, met nog warm vers brood, nemen we afscheid en gaan verder richting het zuiden. Even buiten Mirambeau lopen we meteen verkeerd. Wat blijkt: we zijn overgegaan naar een andere regio, waar ze een andere bewegwijzering hebben. Wij volgen de mooie kalkstenen blokken met de Jacobsschelp, maar die zijn er plots niet meer. Hier zijn weer de gewone blauwe stickers te volgen, die door de groei van de planten soms moeilijk te vinden zijn. Gelukkig via de GPS weer terug op de route gekomen. Het gaat steeds beter met de enkel en we kletsen gezellig wat af tijdens het lopen. Zo gezellig dat we een tweede keer verkeerd lopen. Dit keer gaan we terug, en pakken de route weer op. Vanaf dat moment komen we gelukkig steeds mensen tegen die ons op het goede pad houden, alsof we niet nog een keertje verkeerd mogen lopen... Na 20 kilometer komen we in het dorp met onze bestemming aan en we zien een Pharmacie, waar ik gelijk een tube Arnica koop. We lopen door naar onze chambres d'hote voor vanavond. Dominique wijst ons de weg naar de kamers en om 19:00 uur kunnen we bij buurvrouw France aan tafel. Ook door de gezelligheid weinig foto's gemaakt. Morgen gaan we richting Blaye, waar we met de boot de Gironde gaan oversteken. En dan in 1 of 2 dagen naar Bordeaux. Zo mijn enkel met Arnica insmeren en dan breeduit liggen in een tweepersoonsbed voor mezelf. Ik loop weer en de blessure valt gelukkig mee of beter gezegd is snel weer aan het genezen. Ik ben nog steeds op weg naar Compostella en vastberaden daar ook te voet aan te komen!

