

Dag 65, zondag 27 mei 2018. Vroeg op en samen met Laurent en Jean (van de kerk) aan het ontbijt om 06:30 uur. Het lopen gaat niet echt lekker met de enkel, en nadat ik de stempel van Mirambeau in mijn Credential heb gekregen, heeft Jean mij een fles met water uit de diepvries mee. Ik zwaai Laurent uit en ga op bed liggen met de fles tegen de enkel en een plastic zak er omheen. De hele morgen gerust en af en toe geslapen/gedroomd. Rond de middag heeft Frère Jean (van het liedje) de lunch klaar. En in Frankrijk weten ze wat lunchen is. Een warme maaltijd met vlees en vis, des légumes en salade, wijn, kaas en yoghurt toe. Daarna de after-lunch dip, en met de wijn op doe ik een lekker dutje. Als ik weer wakker ben, komt de eerste pelgrim binnen. Het is Rose, een Française van 70 die ook naar Compostella gaat. Ze heeft voor vanavond een slaappleats gereserveerd bij een B&B maar vindt het tot hier welletjes met 35 km. De mevrouw van de B&B komt haar met de auto ophalen en brengt haar morgenvroeg weer terug. Dan trek ik mijn schoenen aan om een stukje te gaan lopen en kijken hoe de enkel zich houdt. Naar de kerk en terug, maar meer zit er nog niet in. Even kijken wat het laatste nieuws is. Je moet toch wat... En dan zie ik dat gisteren hagelbuien flink hebben huisgehouden rond Bordeaux. Dat zijn precies de buien waarvoor ik ben gaan schuilen. Verder in afwachting van Louise uit Quebec die zich voor vanavond heeft aangemeld, en mogelijk komen Jésus en Maëva vanavond ook hier. Inmiddels is Louise binnen. Jésus en Maëva zijn doorgelopen naar een andere gite. Ivana is er ook nog bij, vertelt Louise. Rond 7 uur gaan we eten met Père Jean zoals hij zichzelf noemt. Tot later.

Het is nu bijna 21:00 uur, en net een heel mooi moment tijdens het eten gehad. En dan valt alles weer op zijn plaats. Langzaam komen de antwoorden waar ik naar op zoek ben. Niet iets om even in een blog te zetten. En nog te persoonlijk om hier en nu te delen. Misschien op een later tijdstip, als ik het ook helder kan verwoorden. Slaap lekker! J'aime la Vie!

