

Dag 64, zaterdag 26 mei 2018. Ik begin maar gewoon met vanmorgen. Wakker worden en opstaan, Alle bedden zijn al leeg en als ik de woonkamer/keuken inloop zijn alleen Alain en Eric er nog. Laurent en Françoise zijn al onderweg. Ontbijten en wassen/scheren en dan alles inpakken. Bij het bed van Laurent ligt nog een leesboek van hem. Ik neem het mee voor hem want waarschijnlijk kom ik hem nog tegen. Rond 08:00 uur ben ik op weg richting Mirambeau. Alles gaat prima en in een dorpje doe ik wat inkopen. Ook Eric en Alain lopen het dorp in en doen inkopen. Ik ga weer op weg en zie achter me dat ook Alain en Eric weer verder gaan. Je kunt dat mooi zien op de uitgestrekte velden. Op weg naar het volgende dorp gaat het mis. Op een pad met gras en oneffenheden verzwik ik mijn enkel. Het voelt een beetje hetzelfde als afgelopen jaar de eerste dag met de Vierdaagse en die heb ik, na gewoon doorgaan ook uitgelopen. Ik baal, maar nog geen man overboord en loop door. En nee, het is dit keer geen grap! Onderweg loop ik geregeld door het bos vandaag en het lijkt erop dat de muggen mij massaal zien als een passerende lekkernij. Het zijn gelukkig langzame beestjes, als ik ze zie landen op mijn armen of benen is het meteen gedaan met ze, maar het haalt wel het ritme eruit. En het is ook behoorlijk irritant die ...-muggen. Als ik daarna even een rustpauze neem en mijn Nordic Walking stokken er alvast bij pak, komen Eric en Alain langs. Ze waarschuwen dat er Orage aankomt. De lucht betreft inderdaad en als ik doorloop en voor het open veld sta zie ik een paar flinke buien aankomen. Niet om doorheen te lopen en iets op de weg terug staat een oude verlaten boerderij met een mooie overkapping om te schuilen. Ik installeer me onder het afdak en wacht de buien af. Er passeren 2 enorme onweersbuien met hagel erbij. Intussen pas ik de waar ben ik alvast maar aan, want de lijkt het erop dat ik vandaag niet verder kom. En de moed zakt me een beetje in de schoenen. Mijn enkel,, die muggen, het onweer, het zit me niet mee vandaag. Maar dan na 2,5 uur klaart het op. Het is al na vieren, Maar met nog 8 à 9 km voor de boeg ga ik wel verder. Ik doe rustig aan, maar dan ben ik toch voor 19:00 uur in Mirambeau. Het is een mooie route en de muggen blijven me lekker vinden. Uiteindelijk loop ik rond 18:15 uur het dorp binnen. Ik zie een bord staan met Hotel, over 300m rechts. Dat lijkt me een goed plan. Helaas, à Vendre en fermé. Iets verderop is een bar/terras open, ik ga zitten en bestel een Affligem. De barmannen zitten ook op het terras (het is rustig) en we raken aan de praat. Iets verderop zit nog een hotel wat waarschijnlijk open is. En je hebt hier nog de Presbyteriaanse kerk met opvang voor pelgrims, vlak bij de l'eglise. Ik krijg het telefoonnummer, loop maar de kerk en bel, maar helaas hoor ik de voicemail die ik wel inspreek. Ook het tweede hotel is dicht en ik loop terug naar de bar. De barmannen heeft wel een oplossing. Vien! Iets verderop lopen we door een poort en komen achterom bij een huis wat verbouwd wordt. We lopen naar binnen, de trap op en één kamer is nog gewoon intact. Ik kan hier mijn matje leggen en droog slapen. Merçi Bien! Wat fijn toch die behulpzame mensen. Ik laat mijn spullen daar en ga bij het lokale restaurant, wat op zaterdagavond gelukkig wel open is, eten. Daarna terug naar de kamer, en net als ik wil gaan uitpakken gaat de telefoon. De man van de Presbyteriaanse kerk belt terug, en heeft mijn verhaal op de voicemail gehoord en er is een bed voor mij in de opvang, met douche, toilet enz... en er is nog een andere pelgrim. Dat klinkt toch iets beter dan een kale kamer zonder elektriciteit en stromend water. Ik pak mijn spullen, ga langs de bar, bedank de barman en geef zijn sleutels terug. Hij begrijpt het, maar hij zou het wel leuk vinden als ik nog een kaartje stuur. Dat zal ik doen, en ik krijg het adres mee. Bij de opvang aangekomen gaat de deur open en wie is de andere pelgrim... Laurent! Wat heerlijk om dan een bekende te zien! We vertellen onze verhalen van vandaag. Omdat hij vroeg was vertrokken en stevig had doorgelopen, was hij nog net voor de eerste bui bij de opvang. Ik vertel over mijn enkel en het schuilen bij de boerderij en haal vervolgens zijn boek uit mijn rugzak. Hij had het nog niet gemist, maar is blij dat ie het terug heeft, want het was nog niet uit! Ik ga douchen en daarna komt Laurent met de vraag of ik papier nodig heb voor in mijn schoenen, dan drogen ze goed. Ik knik, en krijg 2 tijdschriften van hem. Op één van de twee staan Maxima en Willem-Alexander op de cover. En binnenin staat een artikel met foto's van het bezoek op Koningsdag aan Groningen. Ik ga zo het artikel nog even bekijken en neem voor mijn schoenen het andere tijdschrift. Ik zie op één van de foto's d'Olie Grieze staan en vertel Laurent dat dat in mijn woonplaats is. We vangen daarna nog een flinke spin samen en dan is het tijd om te gaan slapen. Wat een dag!

De foto's komen er later bij. Tijd om te gaan slapen.

Het is inmiddels zondagochtend, goed geslapen en ik ga vandaag rustig aan doen. Misschien blijf ik zelfs een dagje hier om de enkel te laten herstellen. Ik kijk het even aan. Ik zit trouwens in het dorpje waar ik vorig jaar Johan Depreatere , de Belgische pelgrim die al 23 jaar onderweg was, ben tegengekomen. Ik zat gisteravond op een bankje, ik had nog geen slaapplek en bedacht me dat ik hem toen geholpen heb, maar dat ik nu zelf wel wat hulp kon gebruiken. En gelukkig kwam er dat, zelfs van 2 kanten. Laurent is net vertrokken en ik ga zo het artikel van Willem-Alexander en Maxima in Groningen lezen in het Frans. En straks het kerkje nog even bekijken. Vanavond weer een update waar ik ben, en dat is dan of nog steeds in Mirambeau, of in Etaulier, zo'n 24 kilometer verderop. A tout à l'heure!



17	Quiche	crème fraîche, fromage	10,50
18	Fumée	tomate, saumon fumé, saucisse fumée, épinards, crème fraîche, fromage	11,50
19	Fromage	tomate, camembert, fromage de chèvre, fromage bleu, crème fraîche, fromage	11,50
20	Chorizana	tomate, jambon, chorizo, fromage, origan, olives	10,50
21	Compostelle	tomate, noix de St-Jaques, saumon fumé, sauces crème fraîche, fromage	11,50

