

Dag 60, dinsdag 22 mei 2018. Een goede nachtrust gehad en als ik opsta en beneden kom in de gites, is Laurent al vertrokken. Ik ontbijt met Paolo en Jean-Marc en ga rond 08:00 uur met Paolo samen richting Saint Jean d'Angely. Onderweg komen we Laurent tegen en drinken met z'n drieën koffie bij een lokale bar. We lopen verder en na ongeveer een uurtje neemt Laurent een pauze. Paolo en ik besluiten door te lopen. Hij overnacht vannacht in Courcelles en hoeft nog maar 3 kilometer. Voor mij is het daarna nog een kilometer of 7 tot het centrum van Saint Jean d'Angely. We lopen door een dorpje en de kerk blijkt open, in tegenstelling tot de dorpen daarvoor. We gaan naar binnen en zien naast het mooie eenvoudige interieur een boek op een staander met boodschappen van bezoekers. In zo'n boek kijk ik altijd ben of er Nederlanders bij zit. En dan valt mijn oog op een boodschap in het Duits, van Dietmar die richting Parijs loopt. Was ik die niet in Chenay tegengekomen? In Courcelles neem ik voor vandaag afscheid van Paolo en loop allen verder richting Saint Jean d'Angely en ben er rond half 2. Etenstijd en ik neem op een terrasje een Plat du Jour. Intussen komt Laurent langs die net bij de Office du Tourisme is geweest. Tot straks op de camping, waar hij ook slaapt. Dan ga ik naar La Poste waar als het goed is mijn 2^e paar schoenen is aangekomen. Maar helaas, daar is niets te vinden in het systeem. Geen pakket, en dus geen schoenen. Ik ga naar de Post NL site en voer de pakketcode in. Mijn schoenen liggen op een tussenstation te wachten. Ze zijn op het opgeven adres (La Poste) niet afgeleverd en ik moet een alternatief adres opgeven. Ik zie een adres in Saint Jean d'Angely staan waar ze morgen kunnen zijn. Na het invoeren controleer ik mijn pakket nogmaals, en de status is nu relais du *alternatief adres*. Dan loop ik richting het Office du Tourisme om mijn stempel te halen en hoor plotseling "gaat het" naast me. Een Nederlandse pelgrim op de fiets. Hij loopt mee naar het VVV (is toch wat korter) en blijkt vanuit Lissabon vertrokken te zijn en fietst nu richting Den Haag, dus ook de andere kant op. Hij heeft een overnachtingsadres iets ten Noorden van Saint Jean d'Angely. Ik zeg "Zeker Courcelles". Hij wijst het aan op de kaart en dan blijkt hij op het adres waar Paolo is ook te overnachten. We lopen het VVV uit en ik stel aan Wim voor om een biertje te gaan drinken op een terras tegenover het VVV. Kan ie mooi de fiets in de gaten houden. Tijdens het biertje praten we gezellig over de Camino's natuurlijk, ons werk, gezin, hobby's, en dan zie ik in mijn ooghoek een bekende lopen. "Paolo" roep ik en zwaai. Hij is naar het stadje gekomen om een beetje rond te kijken. Hij komt erbij en ik stel hem voor aan Wim, zijn medebewoner van vanavond. Een mooi moment voor een selfie. Paolo gaat daarna nog het stadje in, Wim geeft voordat ie naar de gites gaat nog aan dat ie 6 jaar geleden hierachter ergens overnacht heeft. We kunnen het niet vinden, maar ik ga navraag doen bij het VVV. Daar wordt druk voor mij gebeld en in no time heb ik een slaapadres in het centrum voor Euro 18,00, inclusief diner én ontbijt. Jammer voor Laurent, maar ik slaap in een bed vanavond! En dan blijkt het alternatieve postadres op 100m te liggen! Makkelijk morgen! Ik blijf nog even in het stadje hangen, check het postadres, (het blijkt een UPS service punt te zijn) en ga dan richting slaapadres. Marie doet open en laat me de kamer en badkamer zien op de eerste verdieping. Het is 18:15 uur. Déjeuner à sept heures? Bien! Het eten begint met een komkommersalade en we drinken er rosé erbij. Marie is 69 en is styliste. Ze laat wat van haar werk zien, zo bijzonder! Naast kleding die ze ontworpen heeft, laat ze foto's zien van allemaal lapjes stof aan elkaar gemaakt tot lange slierten die al hangend samen een paneel vormen, zo kunstig. Even moet ik denken aan Conny uit Spijk (vrienden op de fiets adres in Nederland), ook zo creatief met stof! Marie heeft zelfs een expositie van haar werk in het stadje gehad, helaas net afgelopen. Naast haar werk delen we allebei de dingen die ons bezighouden en het wordt een erg gezellige avond met risotto en sla als hoofdgerecht en tarte aux pommes toe (en weer Frans lullen de hele tijd). Ik mag de heer de Booij (Mencia klas 1) wel bedanken voor de basis die nu erg goed van pas komt. En weer een dag vol onverwachte wendingen. Zo denk je je schoenen op te kunnen halen en door te gaan naar de camping, om vervolgens een extra rustdag in te plannen en te eindigen bij Marie aan tafel. De rustdag is nog niet zeker trouwens, want als het pakketje in de ochtend wordt afgeleverd ga ik 's middags nog wel lopen denk ik. Ik zie wel weer wat er morgen op me af komt. Voor nu in ieder geval een goede nachtrust en morgen uitslapen, het stadje bekijken en de site van Post NL in de gaten houden. Intussen heb ik nog wel weer wat belast uit de rugzak weten te halen die met de oude schoenen mee terug naar Nederland mag. Zo blijft langzamerhand alleen het hoognodige over. Over gewicht gesproken, in de badkamer van Marie zag ik een personenweegschaal staan en ben er toch maar even op gaan staan. Geen wonder dat ik zo lekker loop! Sinds de start van mijn Camino is er al 5 kg af! Ciao et buenanotte!





EXPOSITION
«Mosaïque & Nomade»
 Marie de Rorre



du Dimanche 13 Mai au Mercredi 16 Mai 2018
 de 10h⁰⁰ à 12h³⁰ & de 15h⁰⁰ à 19h⁰⁰
 Chapelle des Bénédictines
 Place du 18 juin 1940 - 17400 Saint Jean d'Angély
 Entrée Libre - Parking Gratuit
 Contact facebook Marie de Rorre

