

Dag 56, vrijdag 18 mei 2018. Een hele camping voor je alleen! En de dag begint met een stralen blauwe lucht. En een mooie route naar Coulombiers voor de boeg. Ik loop naar de buitenkraan om het water bij te vullen en de voetjes voelen weer goed aan. Soms is het even opstarten, maar vandaag is dat niet nodig. Mag ook wel na 12 uur rust, want bij gebrek aan stroom geen verslag gisteren, vroeg onder de wol 😊. Maar goed, op weg, verder richting het Zuiden! Bij Ligugé de eerste stop bij de Tourist Information voor de stempel. Een man verwijst mij door naar de abdij en loopt mee. Een pater stempelt mijn Credential af en dan zie ik buiten een supermarkt. Ik ben volledig door de proviand heen dus inkopen doen! Ik zie ook nog een Boulangerie en ben daarna weer op volle sterkte Nog even langs en openbaar toilet, want dat was dicht op de camping en loop nog even bij de kerk binnen. Het loopt lekker, en in Coulombiers sta ik voor de keuze: een Auberge/ hotel, of kilometer doorlopen naar een camping Municipal? Ik kies voor het eerste en krijg geen spijt. Na de douche ga ik aan tafel en zie "Ris de veaux" op de kaart staan en besluit meteen om voorde luxe te gaan vanavond. Een bouteille de Vouvray Blanc (heb ik die niet eerder gehoord?). Asperges vooraf, fromage tussendoor en een pastel de sorbet als toetje. Tijdens het diner wordt de fles leger en Han steeds voller en wat een contrast! De ene dag minimalist op een lege camping en de andere d luxe nideren en een hele fles nijw geel. Kijken o ik nijm maker no kan vind..... hik..... Strompel.....hik..... snrk...

