

Dag 54, woensdag 16 mei 2018. Vanmorgen op pad met 5 Françaises richting Châtellerault. Het is goei weer en we maken even een ommetje richting de apotheek van Ingrandes, want Carole heeft asfalt-allergie op haar benen. De dames praten er op los tijdens de wandeling en zo krijg ik weer mooi Franse les. We houden bij een speeltuin even een pauze. Betty loopt het minst makkelijk van het stel en wil graag benen ruilen met mij... Dan door naar het centrum om bij een terrasje wat te drinken, maar dat doen we niet voor de drank, maar voor het toilet! Ik neem een Choufje, maar dat is niet voor de drank, maar het is voor het toilet 😊. De Tourist Office blijkt open, dus halen we nog even een tampon. En dan gaan we ieder onze kant op. Les Pelerinnes richting een gites in Naintré, en de pelerin gaat richting de camping aan het Lac du Saint-Cyr. Ik ga nog wel langs de l'église de Saint Jacques en dan nog ongeveer 12 km. Net voor Saint-Cyr passeren er 2 fietsers en wensen mij een mooie tocht. Dank je, jullie ook! Gaan jullie ook hier kamperen? Ja, dan zien we elkaar zo wel. Achter mij hangt een bui, En als de hemelsluizen open gaan schuil ik even bij een bushokje. De receptie van de camping is al dicht, en als ik de camping oloop zie ik de fietsers Leon uit Son en Breugel (maar geen Brabants accent), en Patrick uit..... Princenhage. Hoe klein is de wereld toch weer! We gaan samen wat eten en drinken bij de snackbar op de camping en dan wordt het tijd voor een douche en bed. Morgen richting Poitiers, een relatief korte etappe met 21 kilometer. Vandaag heeft buurman Marck mijn ingelopen 2^e paar schoenen op de post gedaan. Volgende week dinsdag kom ik langs het postkantoor in Saint-Jean-d'Angély en heb dan verse schoenen voor de 2^e helft van de Camino. Mijn eerste paar kan dan retour naar Groningen om nieuwe zolen te krijgen, want de rest van de schoen is nog prima! Eens kijken of het qua timing goed uitkomt...

