

Dag 48, donderdag 10 mei 2018. Goed geslapen vannacht! Het is fris vanmorgen, half bewolkt. We lopen, nog steeds met z'n drieën, van Mortoire terug naar Lavardin en pakken daar de route weer op. Taal blijft een mooi iets. Zo is de boterbloem geen fleur de beurre, maar een bouton d'or, een gouden knop. Maar in Frankrijk, zo vertelt Eric, hou je van boter, als je met de bloem over je hals strijkt en die wordt geel... grappig, komt de boter toch terug. We lunchen bij een kerkhof (water!), en dan gaan we richting Villechauve, wat vrij vertaald "kale stad" is in het Nederlands. We nemen afscheid maar zien elkaar morgen waarschijnlijk weer en anders zaterdag in Tours wel. Bruno en Eric hebben een B&B geboekt in Saunay, wat 5 km van de route ligt. Ik blijf op de route en ga richting Château-Renault, waar een camping Municipal is. Op de camping tref ik Ludwig en Annemie, een Belgisch stel uit Antwerpen. Zij gaan op de fiets naar Compostella en zijn met de auto. Ah, dan zijn jullie het heen en weer stel! Ik had al eerder van fietsers gehoord dat er een stel onderweg is wat dagelijks een stuk van de route op en neer rijdt en vervolgens met de auto verkast om het volgende stuk te gaan rijden. Een hele opgave, maar uiteindelijk heb je de route wel helemaal heen en terug gefietst. De auto, een Berlingo, is als campertje uitgerust met een daktent om te slapen. Handig, want de fietsen kunnen zo mee in de auto. Leuk trouwens dat er zo verhalen leven over de Compostella-gangers, onder de Compostella-gangers. En dan realiseer ik me dat ik bij ontmoetingen ook vertel over anderen die ik ben tegengekomen... Benieuwd welke verhalen ik nog ga tegenkomen. Zo heb ik gehoord dat er 2 mannen onderweg zijn naar Compostella met een ezel! Af en toe draai ik met alle kleren een wasje, maar vandaag is het douchewassen weer aan de beurt. Onder de douche gaan de kleren uit, liggen in de douchebak en dan ga ik me wassen. Het water met de zeep komt dan op de kleren en vervolgens pak ik één voor één de kledingstukken op en knijp ze uit, spoel ze nog een keer om en dan gaat het zootje mee naar de tent om te drogen. Hoe eenvoudig kan wassen zijn! Na het douchen ga ik richting het dorp, ik heb gezien dat er een Bistro du Marché is en een pizzeria. De bistro blijkt een eettentje bij de intermarché te zijn en is dicht. Dan wordt het pizza vanavond, met Desperado. Als ik terugkom bij de tent om de blog te gaan maken is een grote groep Fransen aan het Jeu de boulen, of moet ik zeggen petanque? Het was wel weer de lekker trouwens om alleen te lopen vandaag en te merken dat je dan pas echt de rust en ruimte hebt om dingen op een rijtje te zetten. In een groep kom je daar niet zo gauw toe, merk ik, want zodra ik weer alleen ben gaat er van alles door mijn hoofd. Morgenvroeg langs de Super, want het zal morgen nog een dagje wildkamperen worden. Daarna dag 50 en Tours, ongeveer op de helft dan!

