

Dag 45, maandag 7 mei 2018. Opgestaan met wederom prachtig weer. De tent is snel droog in de zon en na de rustdag van gisteren, die wel indruk heeft gemaakt door de toevallige ontmoeting, heb ik er weer zin in vandaag! Even denk ik dat mijn telefoon kapot is, het scherm blijft na het opstarten namelijk zwart. Dan komt snel de gedachte dat toen het gisteren donker was, ik nog wat geüpload heb naar de server thuis, dat doe ik met alle verslagen en foto's zodat er niks verloren kan gaan mocht er iets met de telefoon gebeuren. En toen had ik de lichtstand van het scherm op minimum gezet. Ik loop naar een plek met schaduw en vaag zie ik het startscherm van de telefoon. Snel pincode invoeren en de lichtstand op normaal zetten. En dan gaan we, nu met sac à dos richting Châteaudun en dan door naar Morée. De HY blijkt als ik over de schutting kijk een oude Renault te zijn. Ik twijfelde gisteren al. En dan na ongeveer 2 uur wandelen staan er 2 mannen langs de kant en doen net hun rugzak weer om. Het zijn 2 Fransmannen, Eric en Bruno, die het stuk Chartres – Tours lopen van de Compostella route. We besluiten een stuk samen te gaan lopen. Al snel komt de overnachting van vanavond ter sprake, zij hebben een Airbnb huisje geregeld vlak voor Morée. Eric vraagt of ik er ook gebruik van wil maken en eerlijk gezegd lijkt me dat wel wat. Meteen stuurt hij een bericht of dat mogelijk is en krijgen al snel een positieve reactie. Geregeld. Het is gezellig en voor mij na bijna 1300 km de eerste keer dat ik sinds de startetappe een stuk Camino samenloop met anderen. En het mooie is dat zowel Eric, als Bruno, Frans én Engels praten. Als ik het niet weet in het Frans, gooi ik er een Engelse term tussendoor en het mooie is dat het Franse woord terugkomt zodat ik de zin in het Frans kan afmaken. Ook is het fijn dat Eric me corrigeert op details als le en la en werkwoordsvormen. Ik leer zo weer een hoop bij. In Cloyes sur le Loir halen we eten bij de Super en gaan dan naar het park om daar te lunchen. Daar ontmoeten we William en Lena die we eerder op de route al hadden gezien met hun auto. Ook zij hebben net eten gehaald. We gooien alles op tafel en delen wat we hebben. Na de lunch (het is inmiddels 3 uur, zo gezellig is het) deel twee van de route van vandaag. Onderweg komen we langs een notenboom met toepasselijke waarschuwing. Vertalen voor mij is niet nodig. Ook maak ik een foto die me doet denken aan The Italian Job. We missen ergens bij een kerkje een afslag, en gaan dan over op Google Maps richting het slaapadres. Een mooie detour met uiteindelijk ongeveer hetzelfde aantal kilometers. Het is een huisje met keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer. Er zijn 3 bedden verdeeld over de woon- en slaapkamer. Eric heeft een fles Rosé meegenomen en bij aankomst in de vriezer gelegd. Na het douchen is het dan ook tijd voor een hapje en drankje. Daarna het avondeten, en weer gaat wat we hebben op tafel en er wordt gedeeld. En dan moe maar voldaan gaan we slapen. Het is voor hun pas de 3^e loopdag en best pittig. Bon Soir! En dan ga ik nog ff het verslag van vandaag maken. Morgen naar Vendôme met een mooie herinnering van vorig jaar aan de camping. Bruno en Eric slapen in een hotel, ik ga kamperen morgen. We blijven nog wel even samen lopen.

