

Dag 41, donderdag 3 mei 2018. En dan loopt het weer anders. De jeugdherberg blijkt vol, dus alsnog naar de camping zodat ik vandaag aan de 29 km kom! Na de regenbuien vannacht is het vanmorgen stralend weer. De wekker zet ik niet meer, ook omdat de telefoon uit gaat om stroom te besparen. Ik kijk op mijn horloge, is het 08:30. Tent opzetten en ik kijk tegen een blauwe hemel. Zonnepanelen buiten zetten en het ochtendritueel kan weer beginnen. Door de zon, ik kies de plaats voor de tent zoveel mogelijk zo dat ik ochtendzon erop heb, kan de tent goed drogen. Als ik de laatste spullen aan het inpakken ben rijdt een boer op het akker naast me. Hij zwaait en gaat verder met sproeien. Na gisteren ga ik voor de muziek van Rush vandaag. Ik heb alle albums gedigitaliseerd en op de telefoon staan. Nordic Walking stokken in de aanslag, playlist op shuffle en GO! Langzaam komen de torens van de kathedraal dichterbij en wederom is Jacobus mij goed gezind, de Compostella route is weer korter dan de GR route, en zoals het er nu naar uitziet maak ik mijn kilometers toch wel. Een zweefvliegtuig wordt omhoog gesleept en losgekoppeld. En de velden, groen, geel en bruin blijven een mooi gezicht. Helemaal als ik op een heuvel sta en 360 graden rond kan kijken. Ik maak een filmpje hiervan door om mijn as te draaien. Net voor Chartres ontmoet ik Erik, een Belg die op de fiets naar Compostella gaat. Hij slaapt vannacht in de jeugdherberg. Lijkt me een goed plan en ik vraag het adres. Tot straks! Bij de kathedraal aangekomen, krijg ik de volgende stempel. En maar goed ook, want het waren flink wat traptreden om boven op de heuvel te komen. Naast de kathedraal een cafeetje, tijd voor een biertje. En ze schenken "Primus Haacht", hèt tapbier in café de Beyerd, de kroeg in Breda waar mijn liefde voor Belgische Bieren begonnen is. Dan wordt het tijd om naar de jeugdherberg te gaan. VOL, geen plaats. Wel krijg ik een doorverwijzing naar de camping 3 km verderop. En daar sta ik nu. Net gegeten en klaar om op de koffie te gaan bij een Nederlands echtpaar. De vrouw van het stel kwam ik tegen toen ik de camping opliep en ze dacht al dat Compostella mijn doel zou zijn. Zelf wil ze nog eens op de fiets die kant op, de details hoor ik zo. Op naar de koffie! Daarna de foto's erbij en posten... Tenminste, dat had ik in gedachten. Ik pak mijn spullen om te gaan douchen en neem die alvast mee voor straks. Ik klop op de deur van de caravan en dan ben ik op de koffie bij Trientje en Albert uit Oosterwolde. Het is een gezellige avond waarbij we praten over de meest uiteenlopende dingen, van Barbershopkoor tot milieuproblematiek, teveel om op te noemen. De avond eindigt met Berenburger en droge worst op tafel en we drinken op het goede leven. Dan wordt het tijd om alsnog die douche te pakken. En kom dan een Nederlands stel tegen dat nog even een rondje maakt met de hond. Ze blijken in Breda te wonen, en nog wel op het oude NAC-terrein (aan de Beatrixstraat), dus genoeg gesprekstof! Tot een Fransman een camper uitkomt en vraagt of het wat stiller kan, hij maakt met zijn handen het slaapteken en zegt: "dormir". We vervolgen zachtjes nog even ons gesprek, maar dan is het toch echt tijd voor de wasbeurt. "Houdoe en Welterusten!". Na de douche kruip ik in mijn tentje en blijkt het inmiddels 23:30 te zijn. Oops, die blog komt dan morgen wel. Gelukkig voor jullie ben ik deze keer vroeg wakker, rond 07:00 ben ik klaarwakker en heb naar aanleiding van het gesprek van gisteren weer een paar mooie ideeën. Ik ga ze zo inspreken op de voicerecorder. De vogel fluiten alweer en hoor ook een stad die ontwaakt, het is vrijdag 4 mei. Vanavond is het Dodenherdenking, niet vergeten! Nu alsnog de foto's erbij plakken, posten en dan het bestelde brood bij de receptie ophalen en ontbijten. En maar eens kijken waar de reis vandaag naar toe gaat. Jullie horen het vanavond weer. Goeiesmorreges!

