

Dag 40, woensdag 2 mei 2018. Het was vannacht goed koud! Gelukkig had ik mijn thermo-broek en shirt met lange mouwen nog! Heerlijk warm geslapen ondanks de 3 graden buiten. Vanmorgen opgebroken en daarna naar het verwarmde toiletgebouw. Er was verder toch geen hond op de camping. De powerbank heeft daar vannacht aan de 230V gelegen en is weer mooi vol. Ontbijten, tanden poetsen, inpakken en weer op weg. Op zoek naar de volgende camping, of nog een nachtje wild kamperen? Dat is het mooie van de Camino in Frankrijk. Je weet 's ochtends niet waar je 's avonds slaapt. Het blijft een verrassing tot het moment dat je of een hotelletje of camping in de buurt ziet, of er is niks en dan ga je op zoek naar een geschikte plek voor je tentje in the middle of nowhere. Vandaag is het helemaal last minute, want tot drie keer toe loopt de GR655 route (rood/wit) niet samen met de Compostella route (blauw/geel). Nu heb ik in mijn telefoon de GR route staan, maar die maakt soms wat rare kronkels. Daarom hou ik daar dan de Compostella route aan. Vanaf dat moment ben ik wel afhankelijk van de tekens langs de weg. Zijn die er even niet, dan wordt het gokken met de kaart erbij. Tot nu toe gaat dar prima. Tot Epernon had ik nog een camping in de buurt van Villiers-le-Morhier, maar daarna boog de Compostella route af naar het Zuidwesten richting Chartres. Dus is het uiteindelijk toch wildkamperen geworden en een mooi plekje, beschut tegen de wind, midden in de Franse weilanden gevonden. Het zal vannacht nog wel koud worden, maar na vandaag gaan de temperaturen gelukkig weer wat omhoog. Net voor de stop van vandaag was het mooi om de heuvel over te komen en vervolgens de twee torens van de kathedraal van Chartres in de verte te zien. Als het goed is sta ik er morgen voor. Voor de overnachting hoop ik op een opvang voor pelgrims, en anders is er een camping net buiten de stad. Daarna richting Tours. Nog geen idee in hoeveel dagen. Ik merk dat mijn hoofd en hart steeds mee in lijn en in balans komen. Doet me meteen denken aan een van de beste elpees (Ja die had je toen nog) van Rush, van het album "Hemispheres", het nummer "Cygnus X-1 Book II, Hemispheres". Een lied over de strijd tussen "Heart and Mind" en het vinden van balans daartussen. Gaat bij de Spotify playlist. En dat allemaal in een land waar "A Farewell To Kings" al meer dan 2 eeuwen geleden is ingezet! Maar Entre Nous: op Bastille Day zit ik in Spanje! Intussen mijn tentje opgezet, en maar goed ook. Net als ik alles erin heb en ik op het matrasje lig, begint het te regenen. Ik zag de bui al hangen...

