

Dag 34, donderdag 26 april 2018. Ik heb de nacht in het bos met de wilde dieren overleefd. En mijn slaapmat en tent zijn nog heel, dus het stukje was braam en stronkvrij... Het is zonnig/half bewolkt, dus meteen de zonnepanelen plus telefoon opgehangen aan een hek. Tijdens het lopen kom ik op een punt waarbij er naast de rood/witte GR bewijzing ook een Compostella teken (Jacobsschelp) verschijnt. Dan gaat de GR bewijzing richting het Westen, naar de abdij, maar de Jacobsschelp blijven Zuidwaarts gaan. Op een gegeven moment komen ze weer bij elkaar, maar ik heb dan wel 11 kilometer minder gelopen dan oorspronkelijk gepland en de lus met de Abdijs afgesneden. Die is voor een andere keer want het lijkt me wel leuk om een keer te kijken bij de abdij en de plaats waar Pink Floyd in 1971 live heeft opgetreden. Bij Chaternay En France is het dan zover. De skyline van Parijs verschijnt: La Defence en Tour Montparnasse, maar er staat nog een stukje bos in de weg om alles te zien. Ik loop naar rechts en zie in de verte een hoge toren boven de rest uitsteken, nog wel heel klein, de Eiffeltoren! De hele dag stijgen er vliegtuigen op en komen dan laag overgedraaid. Links zie ik ze nu duidelijk opstijgen vanaf vliegveld Charles de Gaulle. Langzaam komt de stad dichterbij, een snelweg over en dan rechts, richting Eouen, waar het Renaissance Museum staat. Inmiddels staat de telefoon op 15%, tijd om te kijken of de kleine powerbank voldoende is opgeladen door de zon, 4 lampjes van de 4, daar red ik het de rest van de dag wel mee. In Eouen langs de boulanger, want de voorraad was op, en het water bijna. Op dit pleintje was ik vorig jaar ook voor de verkenning. Blijft leuk om die punten tegen te komen. Zo van: ojaa, dat was hier! Dan ga ik een hotel zoeken (google) en vind er eentje op 5 km in Sarcelles. Onderweg kom ik nog een paar Compostella stickers tegen. Op de hotelkamer maak ik een plan voor de komende dagen. In Nederland en Vlaanderen was er de "luxe" van vrienden op de fiets. In Wallonië en Frankrijk het "onbekende en avontuurlijke" van het niet weten waar je gaat overnachten en/of kamperen. Jullie lezen het de komende dagen wel, maar in ieder geval vertrek ik pas maandagochtend uit Parijs. En morgen is het feest in Nederland en Groningen, Alexander en Maxima komen op de koffie! Ik zal op gepaste wijze in Parijs koningsdag vieren. Vive le Roi!

