

Dag 30, zondag 22 april 2018. Wat een geluk heb ik toch met het weer. Vanmorgen om 5:00 uur werd ik wakker door de wind met daarbij een hoop geraas, regen en onweer! Maar geen druppel op de tent en alleen wat lichtflitsen, tot 2x toe. De derde keer moest ik er wel aan geloven en kwam de onweersbui recht over me heen. Rond 07:30 hield het op, en rond 07:45 begonnen met het ochtendritueel. Er was neerslag voorspeld voor de zondag, maar kijken wat deze dag brengt. Als ik de tent uitkom zie ik nog de laatste bui wegtrekken, daarna blue skies. Tent drogen, ontbijten, inpakken en wegwezen! Voor Noyon weer een kerkhof/water moment, die tip was echt goud waard! En in Noyon zie ik bij de kathedraal het bankje waar ik vorig jaar zat op verkenning. Toen was het rustig, nu staat het kerkplein vol met auto's en klinkt er orgelspel en gezang van de zondagsmis. Op een terrasje pak ik een koffie en zie op de mobiel een camping op de route. Lijkt me goed om die te nemen aangezien de was gedaan moet worden en zelf ben ik ook wel toe aan een douche, na 5 dagen. Nog een Affligem en dan richting Carlepont. Wat ik gisteren nog was vergeten te schrijven dat ik tot Ham langs de Somme ben gelopen, waar ik een dag tevoren nog de bron van was tegengekomen. Nu wordt het de l'Oise die ik volg, met een kanaal ernaast zoals ook bij de Somme. De camping is nog rustig, maar is gelukkig wel open, en alles wat ik nodig heb is aanwezig: douches, wasmachine en droger. Eerst de tent opzetten, dan douchen en de laatste set schone kleren aan, de rest in de wasmachine en blogverslag 29 alvast maken. Dan de droger en eten, de laatste voorraad proviand gaat op. Voor morgenvroeg heb ik nog 2 boterhammen en voor onderweg nog wat appel en bosvruchten koeken, Dus weer op zoek naar een supermarkt als ik morgen richting Compiègne loop, waar een klooster/ abdij is om te overnachten. Ben weer benieuwd hoe dat gaat... Na het eten nog even de afwas, en als ik terugloop richting de tent pakken donkere wolken zich samen boven de camping. Ik pak alles in en net als ik de tent heb dichtgeritst en ben gaan liggen voor verslag 30, barst het onweer los. En weer het geluk dat ik er geen hinder van heb. Zoals de dag begon, eindigt deze hetzelfde in stijl! Maar daartussen weer een heerlijke dag!

