

Dag 28, vrijdag 20 april 2018. Vannacht een stuk beter geslapen! Overdag zijn de vogels druk aan het zingen, als dan de zon ondergaat wordt het al minder, en zo rond een uur of 22:00 is het doodstil! En zodra het zonlicht zich laat zien, begint het weer. Opgestaan en dat heeft zo zijn ritueel. Eerst de binnenzak en slaapzak oprollen en in het hoesje doen, dan aankleden. Vervolgens het matje leeg en opgerold, ook in de hoes. Schoenen aan en naar buiten. Een droge plek zoeken voor de rugzak en die daar wegleggen. En als er al zonlicht is, wat nog niet op 100% staat aan de zonnepanelen. De losse spullen uit de tent inpakken en dan de tent afbreken, vocht afschudden en in de zon te drogen leggen. Dan is het tijd voor het ontbijt, tanden poetsen, scheren en de tent inpakken. Check alles mee? Rugzak om, Jogtracker en GPS horloge aan, afval meenemen, want ik weiger, ook al ligt er genoeg, dat achter te laten. De eerste de beste afvalbak heeft een goede vangst voor die dag! En GO! Toen ik vanmorgen de tent uitkwam en me uitrekte, kreeg ik meteen het liedje "Brand new day" in mijn hoofd, vanavond toevoegen aan de Spotify list!. Heerlijk nummer, vrolijk en precies zoals ik me voelde: nieuwe dag, nieuwe kansen! Geen wolkje aan de lucht en op naar Saint Quentin! Het eerste dorp, na 1,5 km heet Fonsomme, oftewel de bron/fond van de Somme. En daar liep de route precies langs (ontdekt in 1140). Daarna een tweede kerkhof/water moment in het dorp want ik had na gisteren en vanmorgen niet veel water meer over. En dsn is het nog zo'n 15 km naar St. Quentin, maar toen ik de stad binnenliep zag ik meteen een supermarkt. Dus proviand aanvullen: 3 liter water, groente, pasta en wijn voor vanavond. Brood en beleg, 1 liter lemon drink, een halve liter in mijn "pakflesje" en een halve liter nu tijdens het inpakken van de rugzak. Als alles zijn plaatsje heeft zit er toch 4,5 kg meer in! Dan naar het centrum van de stad want het wordt wel weer eens tijd voor een stempel. Bij de Tourist Information krijg ik een mooie pelgrimsstempel, 2 pagina's vol nu (15 stuks, want Galder had eerst een misdruk, zie foto). De eerste van Franse bodem. Na St. Quentin nog een stukje lopen via Dallon en als ik dan een mooi plekje zie op 31 km is het wel weer mooi geweest voor vandaag. Ik overweeg nog om een duik te nemen in het kanaal, tot ik een levende waterslang zie en me toch maar bedenk. Het water rook toch al niet zo fris. Foto's toevoegen en hup weer een blog. Pasta en wijn op het menu. Bon Appetit et Bon Soir!

