

Dag 23, zondag 15 april 2018. Wat een prachtig mooie dag, zoals Daniël Lohues zo mooi kan zingen. Vannacht heeft het nog geregend maar toen ik vanmorgen wakker werd scheen de zon. Ik had de tent al open toen er weer een hardloper langs kwam, dit keer met hond. De hond keek even nieuwsgierig naar binnen maar volgde al snel toch zijn baasje. Ik lag zo lekker dat ik besloot om eerst de blog van gisteren af te maken. Al gaat dat liggend niet zo handig. Als ik hem achteraf teruglees zie ik wat rare zinnen en fouten. Soi! Alles gaat via het mobieltje, dus het één vinger systeem en piepkleine lettertjes. Ontbijt, eenvoudig, nog belegd brood bewaard van gisteren, en dan opbreken en rond half tien aan de wandel/loop. Onderweg naar Seneffe toch nog even kijken of er geen beter plekje was, maar ik heb volgens mij de goede keuze gemaakt. Ik kom weer een oude sluis tegen die is omgebouwd tot waterval, net als gisteren voor ik mijn slaapplek vond. En nog een, en in Seneffe zie ik de resten van een oude draaibrug. Na Seneffe weer een sluis, een oude ophaalbrug, en overall een groot huis voor de brug of sluiswachter. Ik lees op een van de huizen "Ecluse 13". Verderop is zelfs een tunnel door een berg gegraven om de boten door te laten varen. Bij de tunnel lees ik dat dit het oude kanaal Charleroi – Brussel is. Dan moet Charleroi vroeger wel een belangrijke industriestad geweest zijn, zoveel moeite en geld stoppen in een waterverbinding zo diep in België. Later lees ik dat Charleroi vroeger een belangrijke industriestad geweest is met staal en kolen. Helaas is dit vergane glorie. Aan de andere kant van de berg zie ik nog wel het nieuwe kanaal liggen. Nu om de berg heen... Bij iedereen die me aanspreekt probeer ik in het Frans te antwoorden en iedere keer pik ik weer woorden op zodat het al steeds beter gaat. Ik hoop dat ik in Sain Jean Pied de Port weer een aardig woordje Frans kan praten, en dan naar het Spaans... In Binche wacht weer een B&B op me, dit keer met een heerlijk bad. Dit wordt al weer mijn laatste avond in België. Morgen loop ik mijn 700<sup>ste</sup> kilometer en ga ik de Franse grens over. Op naar Parijs, where I have a Mission! Morgen in Maubeuge maar eens goed kijken wat ik niet nodig heb, gewichtsbesparingsactie 2. Want in Frankrijk zal ik meer water (voorraad) en eten mee moeten nemen voor als er een tijdje geen dorp komt. Nog een biertje op het marktplein en kijken of ik voor morgen weer een B&B of camping kan vinden. à Demain!

