

Dag 111, donderdag 12 juli 2018. Na een ongelooflijke tocht ben ik na 3052 kilometer aangekomen in Santiago de Compostella. Een van de mooiste ervaringen uit mijn leven bereikt hier haar hoogtepunt. Morgen een dagje in de stad en daarna zie ik wel, nog geen verdere plannen. Morgen tijd voor een update van verslag 110 en 111. Het is nu een half uur vóór de pelgrimsmis en daarna is het feest in de stad!



