

Dag 107, zondag 8 juli 2018. Vanmorgen opgestaan en weer schone frisse kleren aan. Inpakken en wegwezen, en aan de overkant van de Municipal een ontbijtje in de bar. Frans komt binnen, een Nederlander die al 5 jaar rondtrekt en dus de fijne kneepjes van het wandelaarsbestaan kent. Gisteren een leuk gesprek gehad met hem hierover en veel tips, do's en dont's te horen gekregen. Hij schuift aan en we bestellen ons ontbijt. Elliott komt binnen als ik de 4 sneetjes brood met boter en confiture, Zumo de naranja en thee net op heb. Frans is nog ff bezig en ik ga op weg en zeg tot straks! Net buiten het dorp komt een splitsing van de Camino. Linksaf via Samos (19 km) of rechtsaf een kortere route van 11km. Het voelt raar om in één keer 8 km over te slaan, het aftellen van de kilometers gaat uit van de route via Samos, dus ik kies ervoor om linksaf te slaan. Gezien de rust op de route lijkt iedereen voor de korte route te kiezen, maar dat is wel lekker eigenlijk. Prachtige omgeving en in Samos staat een majestueus klooster waarvan de basis dateert uit de 7^{de} eeuw. Helaas is het net gesloten als ik langskom, tijd dan voor een lunch waar ik Pedro uit Spanje en Giulia uit Italië ontmoet. Na de lunch gaan we samen verder en krijgen Giulia en ik Spaanse les. En dan gebeurt er weer zo'n Caminovoerval. In de verte komt een koppel ons zwaaiend tegemoet gelopen... Stephen en Kim! Zij zijn vanmorgen via de andere kant gelopen met de 4 Canadese dames en lopen nu terug naar Samos, waar hun bagage en hotel staat. En we hadden nog geen afscheid genomen van elkaar. Het past weer mooi, en na de foto's en huggs nemen we nu echt afscheid op de Camino en vervolgen we ieder onze weg. Ik sluit weer aan bij de Spaanse les en bij de volgende stop gaat Pedro door want hij wil op tijd zijn om een hotelkamer te boeken voor een rustige nacht. Giulia en ik volgen, want we zien dat er op 1 km een dorpje ligt. Er blijkt een bar te zijn, goed voor de volgend stop, met salades en drinken. Op dit punt komen de beide routes van vandaag weer bij elkaar, en al snel zit het terras vol bekenden. Nog 7 km tot Sarria en Giulia en ik hebben afgesproken dat we daarna nog 5 km doorgaan tot Barbodelo. In Sarria wachten we in een Albergue op Agatha, intussen komen Koen en Christina en Daniëlla aan, blij om die weer te zien en het is zo gezellig dat het meer dan een uur wachten zo voorbij is. We gaan met zijn drieën, Giulia, Agatha en ik door naar Barbodelo en als we daar aankomen is er nog maar één bed vrij in de slaapzaal van de Albergue, kosten 9,50 p.p. Er is een alternatief voor 12 euro p.p. Een 4-persoonskamer met eigen badkamer. Het is 19:30 uur, en nemen de kamer. Een paradijs voor pelgrims, installeren onze spullen en gaan dan eerst eten, want de keuken sluit om 20:30. Tijdens het eten maak ik even een praatje met Paul, een pelgrim uit Nederland die in Boekel gestart is. Verder zitten de nog meer bekende pelgrims hier, en ook een groep nieuwelingen die morgen de voor hun eerste etappe gaan lopen.

