

Dag 104, donderdag 5 juli 2018. Vanmorgen ontbeten met de 4 dames uit IJsland en daarna op pad, en wie komen er langs als we de weg op lopen? Jason, Kyle Kirsten en Anne, van de leuke selfie op Facebook bij het ijzeren kruis gisteren. Ook Barbara sluit aan, Camille is al vooruit gelopen. We nemen koffie in Ponferrada, net voor de burcht van de Tempeliers, Ik loop door met Barbar en Camille, de rest wacht en gaat vanmorgen de burcht van binnen bekijken. In het volgende dorp lunchen en dan sluit ook Koen weer aan. Uiteindelijk loop ik samen met Koen naar Villafranca del Bierzo, wat verder dan gedacht, maar voldaan als we er zijn in de Municipal. Menu Peregrino in het stadje met Christina uit Denemarken die vandaag haar eerste dag heeft gelopen. Mooie gesprekken met Koen gehad vandaag en een healing sessie onderweg. Morgen kijken of het heeft gewerkt. Slaap lekker allemaal. Als het goed is ben ik vrijdag de 13de... in Santiago de Compostella. Morgen nog een flinke berg, de El Cebreiro, op het programma.

