

Dag 1 24 maart 2018 Start Camino Uithuizen – Thesinge (35 km)

Grijs Grauw Groningen en de eenvoud

Na een jaar voorbereiding is het dan eindelijk zo ver. Op naar Uithuizen! Buurvrouw Lyda zwaait me thuis uit en ik word door Adje en Thomas naar het startpunt gereden. Het is een grijze bedoeling aan de Groningse horizon, maar ook dat kan mooi zijn voor wie de schoonheid wil zien. In Uithuizen staan de vlaggen van Walk On al te wapperen en is het gezellig druk voor de uitzwaai. Ik mag als eerste de stempel gebruiken die sinds kort buiten aan de kerk hangt en dan verschijnt Wiebe, een reporter van RTV Noord met de mededeling dat we zo LIVE op de radio komen (slik). Na het interview nog een paar plaatjes schieten en dan is het tijd om afscheid te nemen. Thomas zegt nog doodleuk: "Tot morgen!". Er klinkt gelach alsof men denkt dat het vertrouwen van mijn zoon zo groot is dat ik morgen al weer thuis zit. Maar gelukkig weet hij wel beter. Dag 2 ga ik bij hem op bezoek bij Jump XL, waar hij met veel plezier werkt. Na de nodige knuffels en zoenen wordt het tijd om op pad te gaan. Nog een laatste zwaai, de hoek om, en weg.... Samen met Lily, Bob en Ton, die speciaal voor de gelegenheid een Jacobsschelp met Groningse kleuren gemaakt had. Al snel blijkt dat mijn wandeltempo wat hoger ligt. Lily loopt nog een stuk mee, maar besluit dan om te wachten en bij Bob en Ton aan te sluiten. Nog één aanwijzing "De brug over!" hoor ik achter me als ik even stil sta en op mijn mobieltje kijk. Nog een zwaai en ik ben alleen op weg. Nu pas ga ik beseffen dat het echt begonnen is.

In Enum loop ik langs de kerk en zie een bankje, twee zelfs. Een bijdehante inwoner zegt vervolgens dat de ene 2.50 kost voor het gebruik en de andere 3.50. Nog voor ik een keuze gemaakt heb word ik door een andere bewoner aangesproken: "Was u vanochtend op de radio?" Het blijkt een trouwe luisteraar van RTV Noord. Ik bevestig zijn vermoeden. "Wol je een kop koffie?" vraagt hij vervolgens. Ik heb wel zin in een bakkie en word naar een tuinserre geleid waar ik met Jantje en Arie een leuk gesprek heb. De plak koek met boter ontbreekt niet. Na de koffie vervolg ik mijn pad en de boodschap "Alles draait om de eenvoud" komt in me op. Want deze twee mensen leven in alle eenvoud en geluk op het Groningse platteland. Ze wonen vrijstaand (want ik kan om mijn huis heen lopen) en vanuit de achtertuin een wijds uitzicht richting Loppersum. Bedankt Arie en Jantje voor dit mooie Camino-moment.

Ten Boer was eigenlijk het eindpunt voor dag 1, maar aangezien er geen slaap adres beschikbaar is van vrienden op de fiets loop ik door naar Thesinge. 5 km extra, voor de eerste dag best pittig! Tijdens die 5 km komt het woord "eenvoud" terug en bedenk ik me wat ik eigenlijk niet echt nodig heb en wat wel mijn rugzak terecht is gekomen. Morgen geef ik die spullen (bij elkaar zo'n 2 kg) mee aan Thomas. Mooi dat ik hem kog even zie op de route.

In Thesinge heb ik wel een vrienden op de fiets adres kunnen regelen en word ik door Susan getrakteerd op een heerlijke vegetarische maaltijd met een wijntje erbij. Wat ons beiden bezig houdt komt langs: de kinderen, relaties, wat heb ik gedaan en wat wil ik nog gaan doen, te veel om op te noemen. Een gezellig onverwacht etentje, waarna ik onder de douche spring en mijn bedje opzoek. Voldaan kan ik de eerste dag afsluiten.

Het was een grijze grauwe Groningse dag, maar o zo mooi in al zijn eenvoud. Tot morgen!